

ARDENNEN

Met het management week zijn wij met alle 4 de klassen naar de Ardennen geweest. We hebben daar verschillende activiteiten uitgevoerd met je eigen groepje. Ik zat met de volgende mensen:

Lois

Linde

Theresa

Nikita

Rebekka

Verena

Sylvie

Dustin

Jessie

Ik verwachtte niet veel van het management week omdat ik dacht dat het heel suf zou zijn. Dat kwam omdat ik dacht dat we van die stomme opdrachten moesten doen en omdat ik dacht dat de huisjes heel klein en vies waren maar dat was totaal niet zo.

Ik had het wel naar mijn zin daar en ben veel dingen te weten gekomen over iedereen die ik eerst niet wist. En ik heb ook een andere kant van mezelf gezien waarvan ik nooit had gedacht dat die er was.

Het enigste waar ik me echt slecht bij voelde was het bivak. Ik had het echt koud en ik voelde me echt niet goed, waarschijnlijk ook door het eten en omdat ik het gewoon echt niet fijn vond daar in het donker en kou. Dus dat was wel echt mijn ankermoment

De groepsdynamiek was erg goed en fijn. We hadden altijd wel een goede sfeer in ons midden. Dat kwam ook vooral door de muziek van onze begeleider Erik. Ik denk ook dat onze team het leukst en gezelligst was. We waren nooit boos op elkaar of iets en alles verliep altijd erg goed. Onze samenwerking was ook echt goed.

We konden ook echt op elkaar bouwen. Ik weet nog dat we aan het lopen waren naar bivak en dat mijn voeten zoveel pijn deden dat Dustin mij het laatste stuk op z'n rug nam omdat ik het echt niet meer volhield. We respecteerde elkaar ook en vertrouwde elkaar met alles.